

«Κουκλοθέατρο στο σπίτι»



A. Περιεχόμενο Διδασκαλίας

Η δραστηριότητα μας περιέχει κατασκευή κουκλοθέατρου στο σπίτι, κατασκευή κούκλας κουκλοθέατρου και σενάριο.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν στην δραστηριότητα μας είναι η βιωματική μάθηση, η κατασκευή και το παιχνίδι.

Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας

Κουκλοθέατρο, ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών και όχι μόνο!!!! Για να φτιάξουμε το δικό μας κουκλοθέατρο αρχικά θα χρειαστούμε μια σκηνή. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να φτιάξουμε μια αυτοσχέδια σκηνή κουκλοθέατρου στο σπίτι. Ενδεικτικά :

- **Το ανάποδο τραπέζι:** Γυρνάμε ένα τραπέζι με τα πόδια στραμμένα προς τα εμάς και την μεγάλη επιφάνεια στραμμένη προς το κοινό. Τα παιδιά μπορούν απλά να σκύψουν και να κρατάνε τις κούκλες ψηλά και εμείς σαν ενήλικες χρειάζεται απλά να γονατίσουμε με το κεφάλι γερμένο στο πλάι ή προς τα πίσω.
- **Το μονόζυγο ή κουκλοθέατρο πόρτας:** Με ένα μονόζυγο και ένα σεντόνι ή ένα μεγάλο ύφασμα που μας περισσεύει έχουμε έτοιμη μια αυτοσχέδια σκηνή στην πόρτα μας. Ενσωματώνουμε το ύφασμα στο μονόζυγο και το τοποθετούμε στην πόρτα και ρυθμίζουμε το ύψος ανάλογα με το ύψος των παιδιών έτσι ώστε να φτάνουν τα παιδιά και να μπορούν να παίζουν.
- **Η σιδερώστρα:** Καλύπτουμε με ένα ύφασμα τα πόδια της σιδερώστρας και μπορούμε να παίζουμε με τις κούκλες πάνω στην σιδερώστρα. Το ύψος της είναι ιδανικό για τα παιδιά που μπορούν να καθίσουν σε καρέκλα να παίζουν.

- **Μεγάλη κούτα.** Με ένα καλό κοπίδι κάνουμε ένα άνοιγμα περίπου στο μέσο της μπροστινής όψης της κούτας. Στο πάνω μέρος του ανοίγματος περνάμε μια ράγα (ένα ξυλάκι ίσως) για το κουρτινάκι που θα φτιάξεις από περισευούμενο ύφασμα και θα το ενσωματώσουμε στην ράγα μας. Μπορούμε να διακοσμήσουμε την υπόλοιπη κούτα με αυτοκόλλητες ταινίες ή χαρτιά περιτυλίγματος, ακόμη και με παιδικές ζωγραφιές.



Πηγή εικόνας : [via mycakies.blogspot.com](http://via.mycakies.blogspot.com)

Αφού φτιάξαμε την σκηνή μας πάμε να δούμε ενδεικτικά κάποιες εύκολες κατασκευές κούκλας κουκλοθέατρου;

- **Γαντόκουκλα.** Βάζουμε την κάλτσα στο χέρι μας ώστε να σιγουρευτούμε που πρέπει να κολληθούν τα χαρακτηριστικά της κούκλας μας. Κολλάμε τα με τη βοήθεια της ζεστής σιλικόνης και η γαντόκουκλα μας είναι έτοιμη!



- **Κουταλόκουκλα.** Παίρνουμε ξύλινες κουτάλες βάφουμε ή ζωγραφίζουμε την κουτάλα ανάλογα με το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Χρησιμοποιούμε νήματα για μαλλιά και παλιά υφάσματα ή χαρτόνι για ρούχα. Αν επιλέξουμε να κάνουμε ζώακια χρωματίζουμε με ανάλογο χρώμα την κουτάλα μας και κολλάμε ή ζωγραφίζουμε τα χαρακτηριστικά. Για να κολλήσουν καλά τα υλικά μας χρησιμοποιούμε ζεστή σιλικόνη.





Πηγή : <https://www.picuki.com/>

- **Μανταλάκι.** Σχεδιάζουμε πάνω σε χαρτόνι πρόσωπα τα και κολλάμε μαλλιά από νήματα. Στη συνέχεια τα κόβουμε στην μέση και τα κολλάμε σε ένα μανταλάκι. Προσέχουμε τα δυο κομμάτια όταν είναι κλειστό το μανταλάκι να εφάπτονται.



FREE PRINTABLE DIY
CLOTHESPIN PUPPETS



- **Δακτυλοκουκλάκια.** Παίρνουμε σύρμα πίπας και στη μια άκρη κολλάμε με τη ζεστή σιλικόνη ένα μεγάλο πον –πον και δυο μικρά ματάκια πάνω στο πον-πον. Στη συνέχεια τυλίγουμε το σύρμα στο δάκτυλο του παιδιού και είμαστε έτοιμοι!! Επίσης μπορούμε να εκτυπώσουμε έτοιμα πατρόν(ή να τα σχεδιάσουμε μόνοι μας σε χαρτόνι) τα οποία τα παιδιά χρωματίζουν, τα κόβουν και τα φοράνε στα δάκτυλα.





Use a craft knife or scissors to cut slits around mouth to attach the crocodiles jaws.



Farm Animal Finger Puppets



ΣΕΝΑΡΙΟ : Ο Μάγος της Σκέψης

(Η πρώτη κούκλα μπαίνει στη σκηνή και τραγουδά αδιάφορα)

Ορφέας: Λα, λα, λα, λα...Ωωωω! Γειά χαρά! Τι κάνετε φίλοι μου; Εγώ τραγουδώ, τραγουδώ από τη χαρά μου! Ξέρετε γιατί είμαι τόσο χαρούμενος; Να σας πω, να σας πω αμέσως! Στο σχολείο που λέτε μας έφεραν ένα μάγο! Κανονικό μάγο! Μας εμφάνισε έναν λαγό από το καπέλο του, εξαφάνισε ένα περιστέρι, ήταν πραγματικά φανταστικός!

Παπούς: Ορφέα!

Ορφέας: Ωχ! Ποιος με φωνάζει βρε παιδιά; Εσείς είστε;

Παπούς: Ορφέα!

Ορφέας: Εδώ παπού, εδώ!

Παπούς: Που ήσουν βρε αγόρι μου, σχόλασαν τα άλλα παιδιά από το σχολείο και δεν σε βρήκα πουθενά!

Ορφέας: Αααχ παπού συγγνώμη, ήμουν τόσο χαρούμενος φεύγοντας από το σχολείο που δεν σκεφτόμουν τίποτα, αλλά μην φοβάσαι εδώ είμαι τώρα και έχω να σου πω πολλά!

Παπούς: Πολλά; Τι έγινε σήμερα στο σχολείο;

Ορφέας: Ήρθε ένας μάγος παπού! Φορούσε μαύρο κοστούμι και καπέλο, κρατούσε ένα ραβδί και έκανε θαύματα, κόλπα, μαγικά!

Παπούς: Αλήθεια; Σίγουρα έκανε αληθινά μαγικά βρε παιδιά;

Ορφέας: Ναι, ναι άσε με να σου πω παππού σε παρακαλώ!
Εμφάνισε ένα περιστέρι, ή μάλλον όχι εξαφάνισε ένα
περιστέρι...Εμφάνισε έναν βάτραχο... Όχι εμφάνισε έναν
λαγό...Αχ βρε παιδιά τι έκανε αυτός ο μάγος τι σας είπα πριν;

Παππούς: Πω, πω, πω θαύματα που έκανε αυτός ο μάγος...

Ορφέας: Ναι παππού, ήταν καταπληκτικός, πόσο θα ήθελα
να γίνω κ εγώ μάγος όταν μεγαλώσω!

Παππούς: Κ όμως, είσαι και εσύ μάγος Ορφέα...

Ορφέας: Πφφφφ...Τι λες βρε παππού, εγώ μάγος, πως είμαι
εγώ μάγος και δεν το ξέρω...

Παππούς: Είσαι αγοράκι μου, είσαι μάγος της σκέψης εσύ!

Ορφέας: Μάγος της σκέψης; Τι είναι αυτό παππού, δεν σε
καταλαβαίνω.

Παππούς: Όταν γίνεται κάτι, βάζεις το μυαλό σου να σκεφτεί
και κάνεις μαγικά!

Ορφέας: Μαγικά, δηλαδή μπορώ να σκεφτώ και να κουνήσω
το ψυγείο;

Παππούς: Όχι αγοράκι μου, αυτό δεν το κάνεις...

Ορφέας: Μήπως βάζω το μυαλό μου να σκεφτεί, ανοίγω το
ψυγείο και φέρνω μια σοκολατόπιτα λαχταριστή;

Παππούς: Θα με τρελάνεις βρε! Όχι έτσι..Μάγος της σκέψης
είπαμε είσαι όχι μάγος των γλυκών και της σκανταλιάς!

Ορφέας: Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτός ο
μάγος της σκέψης παππού.

Παππούς: Ωραία, θα σου πω εγώ τι είναι. Θυμάσαι χτες, που η γιαγιά σου έφερε ένα πιάτο ζεστό φαγητό στο τραπέζι;

Ορφέας: Και βέβαια παππού, λαχταριστάααα μακαροοόνια με κιμά!

Παππούς: Θυμάσαι που τις είπες, Ευχαριστώ πολύ;

Ορφέας: Ναι, ναι παππού!

Παππούς: Και προχτές που βοήθησες την μαμά να απλώσει τα ρούχα, όταν σου είπε ευχαριστώ, εσύ τι της είπες....

Ορφέας: Παρακαλώ της είπα!

Παππούς: Μα είναι ολοφάνερο, είσαι μάγος της σκέψης!

Ορφέας: Μα δεν είμαι βρε παππού, ούτε περιστέρια εμφανίζω, ούτε λαγουδάκια εξαφανίζω!

Παππούς: Εμφανίζεις χαμόγελα Ορφέα, χαμόγελα γλυκά!

Ορφέας: Ααααα, ναι! Ναι παππού, όποτε λέω ευχαριστώ και παρακαλώ ένα χαμόγελο εμφανίζεται στα πρόσωπα των ανθρώπων!

Παππούς: Είδες που σου είπα, μάγος της σκέψης!

Ορφέας: Ναι αλλά γιατί μόνο εμφανίζω, γιατί να μην εξαφανίζω!

Παππούς: Εξαφανίζεις Ορφέα μου, εξαφανίζεις κακές σκέψεις και θυμό!

Ορφέας: Μα, μα, πότε το κάνω αυτό;

Παππούς: Όταν ζητάς συγγνώμη, όταν κάτι δεν το θες και το κάνεις κατά λάθος ζητάς συγγνώμη κ όλα είναι καλά!

Ορφέας: Έχεις δίκιο παππού, δηλαδή είμαι μάγος της σκέψης και αντί για ραβδί έχω λέξεις;

Παππούς: Λέξεις απλές, λέξεις μικρές, λέξεις μαγικές!

Ορφέας: Τα κατάφερα λοιπόν, είμαι μάγος, ΕΙΜΑΙ ΜΑΓΟΣ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΓΟΣ!

Παππούς: Έλα, πάμε, πάμε να γιορτάσουμε την χαρά σου, να το μάθει και η γιαγιά! Περιμένει πάλι σπίτι να φάμε να χορτάσουμε!

Ορφέας: Συγγνώμη, Παρακαλώ, Ευχαριστώ...Παρακαλώ, ευχαριστώ, συγγνώμη...Μα πως είναι η σωστή σειρά;

Παππούς: Η σωστή σειρά Ορφέα μου είναι αυτή που θα σου πει το μυαλό και η καρδιά! Έλα πάμε, πάμε! Και εσείς παιδάκια μου, να περνάτε καλά, φιλιά πολλά και θα τα πούμε με νέες ιστορίες! Οι κούκλες φεύγουν και στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αφήγηση Κομμάτι αφήγησης: Έτσι ο μικρός Ορφέας κατάλαβε πως ήταν μάγος. Όχι απλός μάγος αλλά μάγος της σκέψης. Τρεις απλές λέξεις: Ευχαριστώ, Παρακαλώ, συγγνώμη και εξαφάνιζε κακές σκέψεις και θυμό, φέρνοντας χαμόγελα σε όλους με ένα δυνατό ευχαριστώ. Αφού το κατάλαβε χάρηκε πολύ. Γύρισε σπίτι, τα είπε όλα στη γιαγιά του, έφαγε, διάβασε ένα παραμύθι με τον παππού, ξάπλωσε να κοιμηθεί και έτσι...πέρασε αυτός καλά κ εμείς...ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

(πηγή: <https://www.oneirovates.com/>)